

ΕΠΑΦΕΣ

Μικρά και μεγάλα παιδιά

Mήνας χριστουγεννιάτικος ο Δεκέμβρης, και όλες οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τις αγορές, τα δώρα και τα παιχνίδια των παιδιών. Λίστες για τα έξιδα και τα έσσοδα γράφονται με περισσότερη προσοχή, αφού διανύουμε δύσκολη οικονομικά εποχήν... Να και τα εορτοδάνεια που ξεφυτρώνουν ως "φιλική" τραπεζική λύση, χωρίς να σημαίνει πως δε θα βαρύνουν την τσέπη μας λίγο αργότερα.

Σε μια παρέα 50άριδων κουβεντιάζουν για τα παιχνίδια των παιδιών και αναπολούν τη δικιά τους παιδική πλικία. Άλλες εποχές τότε... Δεν υπήρχαν τόσα αγαθά, ούτε παιχνίδια. Οι μπάλες ήταν αυτοσχέδιες, ξυλίκια είχαν για όπλα, από ντενεκάκια και σύρμα έφτιαχναν ξυλοπόδαρα και ο πετροπόλεμος καθημερινό αγαπημένο παιχνίδι. Αν βρισκόταν και κανένα ποδόλατο, σε λίγο διάστημα από την πολλή χρήση - γιατί όλα τα μοιράζονταν στις αλάνες και στα χωριά τα παιδιά - καταντούσε φθαρμένο, χωρίς φρένα... Όμως ακόμη μεγαλύτερη χαρά έδινε, αφού έπρεπε να κάνεις επίδειξη ικανότητας φρεναρίσματος με... το παπούτσι. Και το πατίνι, βασιλιάς των παιχνιδών και όνειρο κάθε παιδιού, ήταν δυσεύρετο τότε. «Οταν ακούγαμε τρακαρίσματα στον κεντρικό δρόμο, γλακούσαμε να μαζέψουμε κανένα ρουλεμάν πεταμένο πέρα από τους τροχούς για να φτιάξουμε κανένα αυτοσχέδιο πατίνι», μου είπαν γελώντας. Άλλες εποχές τώρα. Η πλεκτρονική παραγωγή της τεχνολογίας, όπως εφοδίασε με κάθε είδους προϊόντα τους μεγάλους, αντίστοιχα φρόντισε και για την υπερέπαρκεια της αγοράς σε πληθώρα πλεκτρονικών παιχνιδιών για τους μικρούς. Με όλες τις επιφυλάξεις και τους περιορισμούς για σωστή χρήση, χρονικά όρια κ.λπ., όλο και κάτι θα πάρουν οι γονείς για τα παιδιά, ανάλογα βέβαια με το βαλάντιό τους.



ΤΗΣ
ΝΙΚΗΣ
ΔΕΛΗΚΑΝΑΚΗΣ

Πασιφανής η ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι, παραμένει το ίδιο απαράλλακτη διαχρονικά. Μάλιστα, φαίνεται να είναι μεγαλύτερη ακόμα σήμερα για πολλούς λόγους. Άλλαξε η πολεοδομική εικόνα της γειτονιάς, λιγόστεψαν οι αλάνες, αυξήθηκε ο χρόνος εργασίας των γονιών, πλήθυναν τα διαζύγια, δυσκόλεψαν οι σχέσεις μέσα στις οικογένειες...

Είναι όμως κυρίαρχη συναντιθηματική ανάγκη το παιχνίδι για τα παιδιά (αλήθεια, μήπως δεν είναι και για τους μεγάλους...), γιατί με τη βαθιά συμβολοποιητική του δύναμη δίνει φτερά και νόημα στο στέρεο βάδισμά τους στη ζωή. Όμως, έχει μεγάλη αξία να πάζουμε και εμείς μαζί με τα παιδιά, όσο πολυάσχολοι και αν είμαστε. Όσοι μπορούν να το εφαρμόζουν έχουν οι διοι ένα προσωπικό όφελος, μια άλλη οπτική γωνία στη ζωή, πιο ανθρώπινη. Προσωπικά, νιώθω κρυφή εκτίμηση για τις και τους πολυάσχολους πολιτικούς που βρίσκουν χρόνο να πάζουν με τα παιδιά, να μαθαίνουν από αυτά, που νοιάζονται για έναν κόσμο καλύτερο για τα παιδιά.

Aντίθετα, αυτοί που συζητούν ατέρμονα για "ανάπτυξη" δεν έχουν μπει στα σχολεία της γειτονιάς τους για να δουν τα προβλήματα των παιδιών, αυτοί που "σοβάρεψαν" τόσο πολύ και βάρυναν το λόγο τους ώστε να μη σου τον απευθύνουν πια τόσο έγκολα, αυτοί που προσβλέπουν μόνο σε ανάδειξη ζητημάτων προς εξυπηρέτηση ομάδων ενήλικων ψυφοφόρων, μου είναι αντιπαθείς. Αυτοί θα συνεχίσουν να φλυαρούν για "ανάπτυξη", ενώ τα παιδιά στην Κρήτη εγκαταλείπουν το σχολείο για να μπουν σε νόμιμο ή παράνομο μεροκάματο. Από αυτούς δεν ελπίζω σε τίποτα.

***Η κ. Νίκη Δεληκανάκη είναι σχολική σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.**